

www.voorleesgedichten.nl



Ken je Peter panda al?
Hij redt een rups en hij vindt een bal.
En dat terwijl hij,
gewoon op zijn gemak,
lekker stil zat,
en steeds weer
bamboe in zijn mond stak.

Peter panda